

1-1-2018

Fijne teamgenoten,

Afgelopen dinsdag hebben we de competitie hervat. Een nieuw begin en nieuwe kansen op succes! Laat ik maar gelijk met de conclusie beginnen: we hebben deze kans ten volle benut!!

Dat was dus een grapje. Het ging helemaal niet zo lekker maar eigenlijk hadden we dit kunnen zien aankomen. Hiermee verwijs ik naar de GPN editie 2017. En alhoewel het een bijzonder geslaagd tournooi was qua beleving, gezelligheid, commentaar van Theo, belangstelling en mooie partijen, is de rol van de “mannen van de Kaketoe” wat bescheiden geweest. Om het iets steviger te formuleren: een groot deel heeft als een gebakje gespeeld. Micha en Jean - Paul hebben behoorlijk gespeeld en Joep heeft gewoon prima gespeeld maar hij is sowieso een gebakje.

Ik denk dat het goed is om de top drie der zelfjes van de Grote Prijs van Nijmegen even speciaal (in willekeurige volgorde) te benoemen:

- 1. Ruudje**
- 2. Daan**
- 3. Tils**

Dan over dinsdag: ondergetekende stond helemaal niet op de opstelling. Ruudje, Berry en Richard wel maar Ruud moest overwerken, dus ik speelde in plaats van Ruud.

Berry begon tegen Bart Balk en een en ander was relatief snel geregeld. Bart speelde vooral hard en als je maar hard genoeg speelt dan komen de knikkers vanzelf elkaar een keer tegen. De ballen kloten er heerlijk op los en dan in het voordeel van Bart. Ik heb begrepen dat hij met de productie van konijnen in deze partij al een goed deel van het komend kerstmaal in Doornenburg geregeld heeft. Hoe dan ook: Berry kwam er geen moment

aan te pas en over het aantal gemaakte punten en het daaraan gekoppeld gemiddelde wilde hij verder niet al te lang uitwijden!

Vervolgens was Tils aan de beurt. Het gevoel van “ik zal die blamage van de GPN eens even gaan goedmaken” was sterk en het begin was heel aardig. Na een beurt of tien was het echter over en gedaan. Tot overmaat van ramp kwam zo’n beetje op dat tijdstip heer van Voorst binnen en toen was het helemaal gedaan. Hij had zichtbaar plezier van de martelgang die ik doormaakte. Ik was dan ook blij dat Ben Willemsen de partij in 42 beurten beëindigde. Ik had op dat moment 22 punten. Het gemiddelde mag je zelf uitrekenen!

Toen Richard was uitgelachen, mocht hij zelf aan de bak. Hij deed dat op gebruikelijke wijze: “met een grote bek” en zoals bijna altijd speelt Richard in de 1^e beurt goed. Meteen een serie van 3. Maar ja, zoals dat ook bij hem meer dan eens gebruikelijk is, is daarmee gelijk het hoogtepunt bereikt en zet de teloorgang in. Tjonge, tjonge wat een ellende. Gelukkig voor Richard speelde Henk van Zwaaij ver beneden zijn kunnen. Eindstand 31 – 20 in 52 beurten. Totale eindstand: 2 – 6

De geachte aanwezigen van ons team hebben wel nog gesproken over weer gezellig uit te gaan eten. Dat is altijd erg gezellig en we hoeven dan in ieder geval geen caramboles te maken! We gaan dit keer wokken en Richard zal dit plan verder uitwerken. Het idee is geopperd om maar te stoppen met biljarten en gewoon 1 keer in de week samen te gaan eten. Het is een idee!

Groetjes, Peter