

1-03-2018

Waarde biljartvrienden,

Het is gelukt! We staan laatste in de ranglijst.

Ik weet het niet meer precies, maar zo'n beetje toen de herfstbladeren begonnen te vallen, zaten we nog in de top drie. Vanaf dat moment is het scorend vermogen een "beetje" onder de maat gebleven. Hoe heeft het zover kunnen komen?

De volgende factoren hebben mijns inziens een rol gespeeld:

- 1. Het team heeft te weinig ambitie. Ik wil er nog wel aan toevoegen dat we hopelijk NOOIT het ambitieniveau van het team van de "Zwijntjes" krijgen, want dan zijn we er nog beroerder aan toe!**
- 2. Het idee dat we in een districtsfinale een weekend lang naar elkaars mooie "snuutjes" mogen kijken, boezemt angst in. De reguliere competitie is al nauwelijks te doen: één keer per week naar het gezichtje van Richard mogen kijken is al meer dan lang genoeg!**
- 3. De gedachte dat zo'n finale in De Woezik plaats zou kunnen vinden, is ronduit angstaanjagend;**
- 4. Boven alles: we hebben gewoon te weinig talent**

Op zich is dit allemaal niet zo vreselijk: zoals in elke sport is er altijd een baas boven een andere baas, maar het zit uw teamleider toch dwars dat we als laatste dreigen te eindigen. Ik stel voor dat we dit proberen te voorkomen. Daarom de volgende tips voor degenen die het betreft. Ik ben zo vrij geweest om man en paard te benoemen:

- 1. Minder hout zagen en meer biljarten! (Ruud)**
- 2. Minder ketsen! (Tils)**
- 3. Minder klossen! (Tils)**
- 4. Als je aan de tafel staat, dan gewoon je muil houden! (Richard en Berry)**
- 5. Ook als je niet aan de tafel staat: gewoon je muil houden! (Richard)**
- 6. Recht achter de keu staan! (Berry)**
- 7. Meer mentale voorbereiding en minder de kat lastig vallen! (Ruud)**
- 8. Gewoon een keer beschikbaar zijn! (Hans)**
- 9. Gewoon stoppen met dat fossiele libre spelletje! (Chris en Hans)**

Ik denk dat we vooruit kunnen gaan met deze adviezen.

Groetjes, Uw teamlijer