

**10-09-2017**

**Gewaardeerde biljarters,**

**Gisteren was het weer zover. Het begin van een nieuw biljartseizoen. Voor menig biljarter is dat een nieuwe start vol kansen, ambitie, positieve bekrachtiging en sportieve prestaties.**

**Voor ons ligt dat iets anders. Voor ons betekent dat: nieuwe kansen op elkaar afzeiken, vooral geen kampioen worden en (speciaal voor Ruud en Richard) de gokkast helemaal leegtrekken.**

**Maar vooral ook plezier hebben met elkaar en veel lachen. Dat laatste is gisteren in ieder geval goed gelukt.**

**De wedstrijd tegen Kort Oisterwijk hebben we gewonnen met 6 – 3. Ruudje speelde sterk, ondergetekende speelde behoorlijk en Berry heeft heel goed autogereden. Ruud begon met een serie van 12 (!) gevolgd door 3. Na de tweede beurt meende ik te zien dat zijn tegenstander aanstalten maakte om de keu uit elkaar te draaien. Hij kon zich nog net bedwingen!**

**In de zaal van het café speelden 2 clubgenoten (foei Peter, wat schrijf je nou?). (Ik bedoel twee biljarters van dat andere kleine clubje in de Kaketoe) op de grote tafel. Bert en Bert waren namelijk ook daar. Bert Walrecht speelde 0,9 en dat is natuurlijk erg sterk.**

**Vandaag zag ik dat onze grote vrienden op de kleine tafel van Caramba 1 met 8 – 0 hebben verloren. Wat jammer nou! Joepie de poepie zat krap boven de 0,5. Ik moet nog navragen wat er gebeurd is maar waarschijnlijk hadden ze op het platteland bij de Zwijntjes geen Duvel en tja dan gaat Joep helemaal naar de klote. Ik begrijp dat Richard een zakelijk belang heeft in deze maar anders was Duvel al lang van de kaart bij de Kaketoe verdwenen.**

**Maar goed: ik wijd uit. Al met al hebben we een prima pot gespeeld en aanstaande dinsdag komt de koploper Boslust op bezoek. We zullen ze terug het bos in sturen!**

**Met biljartgroet,**

**Peter**