

14-5-2018

Eindelijk is het dan zover. Vrijdag 11 mei is aangebroken en het is iets na half 9 als Wilja en ik van huis gaan. Veel te vroeg natuurlijk en met een geprogrammeerde aankomsttijd van net na 10 uur toch maar een alternatieve route genomen. Iets voor half elf komen wij aan. Mooie locatie en biljarts die er geweldig uit zien. Niet zo bespeeld als je aan het einde van een competitie mag verwachten. Na een korte opening mag ik dan beginnen.

De eerste partij gaat redelijk gelijk op totdat ik een reeks van 18 maak. Deze serie bleek uiteindelijk genoeg verschil te geven en de eerste 2 punten waren binnen. Het zou wel even duren voordat ik weer zal moeten spelen. Er was per partij een tijdvak van 2 uur ingepland dus naast het spelen zou ook veel geduld gevraagd worden van de spelers en allen aanwezig. Tijdens het tweede deel van de eerste ronde zag ik enkele bekende gezichten buiten. Mijn teamgenoten hadden de reis naar Losser gemaakt. Jammer dat ik net had gespeeld. Nu maar hopen dat de beide partijen die gaande waren korter zouden zijn dan mijn partij zodat ik ook het eerste deel van de tweede ronde zou spelen. Dat werd geregeld. De uiteindelijke kampioen liet in deze ronde even zien hoe het moet. In 9 beurten was het gepiept. Dat zal een uitdaging worden als ik daar tegen moet.

De tweede ronde begon en ik had een goede start. Mijn tegenstander had ik al snel op een mooie achterstand gezet. Toch kwam deze in het tweede deel van de partij helemaal terug en was ook degene die de partij uit maakte. Gelukkig nog een nabeurt en onder het toeziend oog van Wilja en mijn teamgenoten wist ik de benodigde 4 caramboles nog te maken en toch een puntje uit het vuur te slepen. Aan het eind van deze ronde was ik 2e in de stand en hoefde dus niet meer te spelen. De laatste partijen wel gekeken en daarna naar het hotel in Gronau.

Na een prima nachtrust en ontbijt togen wij weer naar Nederland. Mijn derde partij was grillig te noemen. Na 8 beurten had ik er 58 en mijn tegenstander slechts 11. Na de pauze was het een ander verhaal. Ik maakte alleen nog 1 of 2 per beurt en mijn tegenstander kwam op stoom. Uiteindelijk toch winst in 19 beurten maar intussen had mijn tegenstander er toch 67. Doordat de koploper verloor was ik ineens lijstaanvoerder. Ik

had nog voorgesteld om te stoppen maar dat vond geen gehoor. Begrijpelijk, zou ik ook niet willen.

De volgende partij was een lastige. Redelijk gelijk opgaand en mijn tegenstander wist op het einde een serie te maken waardoor er een gat ontstond dat ik met het aangeboden lastige aanvangsspel niet meer wist te overbruggen. Dus nu had iedereen minimaal een partij verloren. Aangezien het dicht bij elkaar stond was ik in de stand geduikeld naar de 4e plaats.

Na de aangeboden maaltijd werd ronde 5 gespeeld. Niet mijn ronde zoals later zou blijken. Ik speelde zeer onfortuinlijk en miste steeds op millimeters. Na 5 beurten was de stand ook 30-2. In 10 beurten had ik er dan 20 waarbij ook nog een serie van 17. Wat ik ook probeerde de ballen bleven er maar net langs gaan. Moedeloos wordt je van zo'n partij. Nadat de tegenstander de partij had uitgemaakt overheerste toch het gevoel dat dit geen slechte partij was. Het blijft merkwaardig hoe het soms kan lopen. Met dit verlies was een nationale titel ook wel uit het zicht verdwenen, helaas. Ondanks dat ik nu 7e stond hoefde ik gelukkig geen vierde partij te spelen. Wilja en ik hebben de partijen nog gekeken en uiteindelijk was het dan om 22.00 uur klaar.

Hierna nog wat bij de Mac gegeten. Die was gelukkig nog open. Daarna naar het hotel. Helaas erg kort geslapen. Het had geonweerd en het was erg benauwd in het hotel. Als deze benauwdheid maar niet op de biljartlocatie is want dan wordt het afzien. Toen we op de biljartlocatie aankwamen was het meteen duidelijk dat het ook hier benauwd en erg warm binnen was. Voor mij echt een ramp. Je moet het er mee doen en dan mag ik ook nog tegen degene die de eerste partij in 9 beurten uit had gemaakt. Ik kon het wel merken. De keu plakte in de handen en het kwam mijn spel niet ten goede. Mijn tegenstander bakte er gelukkig ook niet veel van dus ik kon toch uitzicht houden op een goed resultaat. Op het einde kon ik nog een serietje produceren maar strandde op 4 van de finish. Had ik deze 4 maar kunnen maken. Het had echt heel veel uit kunnen maken gezien de ontwikkelingen in de laatste ronde. Dan was ik nog steeds kanshebber geweest. De tegenstander maakte uiteindelijk de partij uit en in de nabert wist ik er helaas maar 2 te maken. Dus wederom verlies.

Voor de laatste ronde waren er 4 spelers op 8 punten. Hoe spannend wil je het hebben.

In de laatste ronde verliezen drie van deze spelers hun partij. Ook mijn tegenstander was een van deze 4 spelers. Ik kon dus winnen nadat in het begin wederom niets lukte. Weer alles op een haar mis. Met een serie van 18 trok ik de partij weer in evenwicht en uiteindelijk win ik met een slotserie van 14.

Tot slot de laatste 2 partijen van dit NK met nog 3 kanshebbers. 2 kanshebbers verloren en uiteindelijk kon de heer van 't Hof tot kampioen gekroond worden. Er volgden nog enkele toespraken. De kampioen werd gehuldigd en zoals het hoort de eerste 3 op het podium en ook nog het volkslied. Na het slotwoord werd dit NK gesloten en konden Wilja en ik op huis aan. inmiddels was buiten ook het onweer losgebroken en nadat we nog in Duitsland hebben gegeten kwamen wij iets na 9 uur thuis.

Al met al een zeer geslaagd weekend. Ik zou volgend weekend zo weer zo'n toernooi willen spelen maar ik zal op zijn minst toch een jaar geduld moeten hebben.

Langs deze weg wil ik allen die mij gesteund hebben en mijn prestaties via kozoom hebben gevolgd hiervoor bedanken.

Erwin